

# Glimtar från Kinnekulle



Aldershemmet i Hönsäter för omkring 50 år sedan. Många på "Kullen" känner nog igen de gamla på fotot. Av personalen ser vi från v. Signe Kling och syster Lanty.

**EN VACKER SOMMARDAG** företog jag en tur över Kinnekulle till fots och på cykel. Jag trivs nämligen med att vandra omkring i skog och mark. För, när bilarna inte var varje mans egendom, tog många stadsbuss eller tåg ett stycke ut på landet och strövade sedan omkring i skog och mark och njöt av naturen.

Nu däremot vill många komma så långt som möjligt på en lördag eller söndag och då blir det inte mycken tid över till skogspromenader. Men nu när sommaren och semestern står för dörren börjar mången stadsbo längta ut till landet igen och man ser bilar parkerade vid sidan av vägen medan passagerarna har slagit sig ner i en skogsbacke intill bilen och åter

sin medhavda matsäck eller lig-ger och solar sig.

När de sedan fortsätter sin biltur lämnar en del sällskap efter sig papper, konservburkar och äggskal, tyvärr. Andra ger sig kanske in skogen för att plocka blommor och kvistar av björk och hägg för att pryda sina våningar med vid hemkomsten. De ger sig inte långt in i skogen utan håller sig nära vägen för att inte villa bort sig när de inte känner till trakten. Sedan sätter de sig i bilen och kör hemåt, säkerligen med rätt hög hastighet. Föraren, som måste ägna hela sin uppmärksamhet åt bilkörningen, har knappast någon möjlighet att njuta av det förbillande landskapet.

☆

**UNDER MIN VANDRING** gick jag förbi det gamla åldershemmet i Hönsäter, beläget i närheten av allén mot Hällekis samhälle. Denna gamla "kåk" har legat öde sedan en del år tillbaka. Kinnesäter, på Gössäter har övertagit dess roll och nu skall det gamla "hemmet" jämnas med marken någon gång framöver. Det skall nämligen brännas nu av brandkåren.

För många gamla "Kullebor" har detta åldershem varit den sista anhalten på livets bana. För det stora flertalet av den gamla stammen hade inte heller livet bjudit annat än arbete och många gånger umbäranden och svårigheter av skilda slag. Många ha också gjort

sin arbetsdag fullt ut fast på olika sätt, men på den plats de en gång ställts ha de varit trogna sin gärning.

☆

**APROPA MIN VANDRING** på Kinnekulle så kom jag till "Drottningstenen", där man har en fin utsikt över Kinnevikens samt Dalbosjön och Halle- och Hunneberg. Går man sedan rätt över Högkullen till dess utkant i öster ser man Forshem, Björ-säter och Mariestad samt över hela Vadsbo och Tiveden och Billingen; går man något längre åt söder har man framför sig Österplana, Kinne-Kleva och Husaby samt längst bort Valle härad med Billingen i fonden. Dessa båda senare utsiktsställen kallas av folket "Österplana-kasten".

(TESS)