

År 2017. Verksamhet under året. Styrelsen hade fem protokollförda möten och har haft följande sammansättning. Gill Bengtsson ordförande, Willhelm Klingspor vice ordförande, Birgitta Gärdefors sekreterare, Sven Pilfalk kassör, samt ledamöterna Benny Lönn, Gert Dahlberg, Marianne Kling, Lars Apell och Björn Sjöstedt.

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 261 st. och medlemsavgiften har varit 100 kr.

Den 26 januari var det ett möte i Medelplana Bygdegård för kommunens samtliga hembygdsföreningar, där fortsatt samarbete mellan föreningarna diskuterades. Stenmuseet besöktes och de närvarande var imponerade över samlingarna. Lagom till Vårundan i maj kommer föreningarna att färdigställa en utställning om skolor i kommunen.

Den 28 februari guidade Björn Sjöstedt 20 personer i den Possiska skolan.

Den 11 mars årsmöte, ett 45 tal medlemmar närvarade i Medelplana Bygdegård. Det blev omval på samtliga i styrelsen. Det blev också omval av revisorer och revisorssuppleanter. Efter mötet berättade Björn Sjöstedt om Kerstin Ekmans bok "Då var allt levande och lustigt". Som handlar om Clas Bjerkander, Linnelärlunge, präst och naturforskare i Västergötland. Hanas verksamhet som präst och vetenskapsman utgick från Kinnekulle.

Hällekisgruppen har under året haft 12 träffar och 7 personer har deltagit. Mycket arbete har lagts ned på att dokumentera bilder.

Den 6 och 7 maj Vårundan. Bruksmuseet Stenmuseet var öppna. I medelplana Bygdegård serverades kaffe och våfflor i samarbete med Bygdegårdsföreningen. Ca 150 besökare den 6 maj och ca 80 besökare den 7 maj. Utställare var Susanne Arvén med sina tavlor och Lena Öberg med fotografier. Lena underhöll också med musik.

Den 18 maj genomfördes vårens bygdevandring i Österplan. Ett 60-tal personer mötte upp för att gå på Österplana hed, besök i Östeeplana kyrka och även besök på Österplana kyrkogård. Vandringen började i stenbrottet, parkeringsplatsen, väster om Österplana kyrka där Benny Lönn berättade om fossil m. m. som kan påträffas i Kinnekulles kalklager. Lars Apell berättade om Östeeplana gamla småskola, som ligger nära stenbrottet. Byggnaden flyttades till denna plats 1843, skolan startade 1846 och höll på till år 1900. På Österplana hed, som tillsammans med Österplana vall, är naturreservat (ca 400 ha) berättade Birgitta Gärdefors om det speciella växt och djurliv som finns här. Orkidén Sankt Pers nycklar hade just börjat blomma med sin vackra lilafärgade blommor. Inne i Österplana kyrka gav Björn Sjöstedt en fyllig redogörelse över kyrkans historia med sina inventarier. Vandringen avslutades på Österplana kyrkogård, där Björn bland annat visade var den tidigare gamla kyrkan låg.

Den 6 juni, Falkängens dag. Bruksmuseet var öppet och bemannat. Fotoutställningen i Smedjan lockade ca 150 personer.

Den 1 juli var det öppet hus i Eskilssons kopparslageri i Medelplana, där ca 150 personer kom på besök. Som gåva till föreningen skänkte Britt Holmberg, Sjökvärn Källby, en tavla med en målning av Lillegården i Medelplana.

Den 16 juli, var Soldattorpet i Västerplana öppet, en tradition som lockar många besökare, i år närmare 50 personer. Kaffw och saft med hembakat bröd serverades inne i

torpet. Traditionen att hålla soldattorpet öppet en gång om året är uppskattat som sommarutflykt.

Den 12 augusti, öppnades Possiska skolan för visning. Till skolan kom ett 30-tal personer.

Den 9 september, gjordes en regnig bygdevandring i Västerplana med ca 30 personer samlade. Vandrigen utgick från kyrkan och passerade Skattegården, vidare ned mot vandringsleden för att senare komma till Storegården. Där berättade Staffan och Kerstin Hedlund, som arrenderar gården, om släktens historia, tillsammans med Freddie Wendin. Efter besöket på Storegården gick vi tvärs över vägen till mejeriet, som sedan 1990-talet ägs av Biggan och Lars Dahlberg. Mejeriet som byggdes i slutet av 1800-talet som andelsmejeri, var i bruk till början av 1940-talet. Byggnaden har ett kulturhistoriskt värde och renoveering har pågått under 12 år, enligt krav som ställs på så kallade K-märkta hus. Efter besöket i mejeriet avslutades vandrigen.

Den 14 och 15 oktober ägde den sedvanliga fototräffen rum under temat folkskolan, som firade 175-årsjubileum. Ca 130 personer besökte bygdegården. Kaffe och våfflor serverades. Magnus Olofsson, Medelplana har skänkt en ekonomisk karta över hela Kinnekulle, där alla skolor som har funnits markerades. Föreningen har under många år fått in ett stort antal bilder från skolor på Kinnekulle. Bilder från 1800-talets slut och till nutid fanns uppsatta på väggarna i bygdegården. Fototräffen är dels en mötesplats för besökarna dels en träff där information och bilder kan förmedlas till föreningen.

Övriga engagemang och arbeten. Två representanter från föreningen har deltagit i några möten angående ett "Leaderprojekt" kallat "Epokresan", som drivs av Destinationsbolaget tillsammans med kommunen. Projektet går i stort sett ut på att "skapa ett samlande tema där de olika besöksmålen kan relateras till varandra och komplettera varandra i ett större sammanhang". Ideellt arbete i föreningar räknas som medfinansiering i projekter och för föreningens del har tid lagts ned för att författat ett antal texter till kommande skyltar. Representanter från föreningen har också, i oktober, deltagit i möte med övriga hembygdsföreningar i Götene, i Munkgården. Det har också varit möte med kyrkogårdsförvaltningen angående gravstenar.

Kopparslageriet i Medelplana har under året haft omfattande renoveering av fönster.