

År 2016. Verksamhet under året. Vid årsmötet den 5 mars var ett 45-tal medlemmar närvarande i Medelplana Bygdegård. Det blev omval på samtliga i styrelsen. Det blev också omval av revisorer och revisorssuppleanter. Efter mötet visade Anders Karlsson den nya framtagna hemsidan för föreningen. Hemsidans nya adress är www.kinnekullehembygd.se.

Göran Arvidssopn från Götene presenterade den bok som han och hans hustru Margareta arbetat fram under 3,5 år. Boken har titeln "Släkten von Hofsten på längden och tvären" och innehåller tio generationer av släkten von Hofsten. En bok överlämnades till föreningen.

Hällekisgruppen har under året haft 11 träffar Och 7 personer har deltagit. Mycket arbete har lagts ned på att dokumentera bilder.

Gruppen har haft möte med representanter från Götene kommun angående att eventuellt flytta den musikpaviljong som Cementa har skänkt, till Falkängen. Paviljongen går dock inte att flytta, eftersom den faller sönder och är en säkerhetsrisk där den står. Gruppen uttryckte önskemål till kommunen att en ny scen byggs i Falkängen

Gruppen tog också upp frågan om att kunna visa det skyddsror", som finns i anslutning till Bruksmuseet, för allmänheten, som ett krigsminne. Detta kommer gruppen att jobba med under våren 2017.

Torpinventeringsgruppen har under året haft 1 sammankomst.

Den 7 och 8 maj Vårrundan. Bruksmuseet och Stenmuseet var öppna. I Medelplana Bygdegård serverades kaffe och våfflor i samarbete med bygdegårdsföreningen. Ca. 80 besökare den 7 maj och ca. 30 besökare den 8 maj.

Den 19 maj genomfördes vårens bygdevandring utmed Sjøråsån i Hällekis. Ett 70-tal personer mötte upp för att gå den 4 km långa Sjøråsleden. Under vandringen berättade Benny Lönn om bävvar, Birgitta Gärdefors talade om åns miljöstatus och visade en del växteer utmed vandringen. Stellan Hallen berättade om den bandygryta som fanns utmed ån fram till 1970-talet. För Cementas egnahemssatsning i Hällekis på 1930-talet redogjorde Lars Apell. Bolaget hade köpt Sjørås gård och 107 tomter kunde erbjudas de anställda, området fick namnet Sjösaäter. Sjørås kvarn och såg blev slutmålet för vandringen. Kvarnen har anor från 1400-talet och den var idrift till 1930-talet. Sågverket fortsatte sin verksamhet till 1950-talet.

Den 6 juni, Falkängens dag. Bruksmuseet var öppet och fotoutställning i Smedjan med ca 100 besökare.

Den 17 juli, var Soldattorpet i Västerplana öppet, en tradition som lockar många besökare, i år närmare 80 personer. I trädgården serverades kaffe och saft med hembakat bröd. Traditionen att hålla Soldattorpet öppet en gång om året är en uppskattad sommarutflykt.

Den 30 juli, Råbäcks hamn. Träff för asylboende i Lundsbrunn och Brännebrona, ca 85 personer, barn och vuxna. Träffen var ett samarbete mellan olika föreningar, (däribland hembygdsföreningen) Birgitta Gärdefors ledde en "station" med promenad och information i skogen. Avslutningsvis bjöds alla på mat.

Den 13 augusti, öppnades Possiska skolan för visning. Till skolan kom ett 30-tal personer.

Den 10 september, gjordes en bygdevandring i "Såta-området" med ca 30-tal personer samlade. Under vandringen berättade Benny Lönn om de olika stenlagren i "Såta-brottet". Vandringen fortsatte genom Ugglehagen, där Gule mosse nämde med en intressant vegetation. Vid Jonsbol, hos Freddie Wendin och Lena Brodin, var det fikapaus. De berättade om torpets historia, som har anor sedan 1700-talet.

Den 10 och 11 september, Returrundan. Sveriges Hembygdsförbund firade 100-årsjubileum och med anledning av detta hade hembygdsföreningarna i kommunen gjort en utställning so fanns att beskåda i Husaby hembygdsgård.

Den 22 september träffades kommunens hembygdsföreningar i Skeby, 2 personer från varje förening, för att diskutera framtida samarbete. Bruksmuseet i Skeby besöktes.

Den 15 och 16 oktober ägde den sedvanliga fototräffen rum under temat "50 och 60-tal". Ca. 150 personer besökte bygdegården. Kaffe och våfflor serverades.