

Nytt försök att anlägga oljeindustri vid Gössäter

Av Lennart Holmgren, Märsta

VLT nr 20 Aug. 77

I juli numret av Nya Lidköping-Tidningen 1919 kunde man i en artikel läsa om försök att utvinna olja ur alunskiffer vid Gössäter under 1890-talet. Denna artikel skall sätta ihop hur man åren 1917–1920 ägde arbete med att få till stånd en oljeindustri vid Gössäter.

Sedan det sommaren 1917 mitt under brinnande världskrig började uppstå en känslig brist på bränsle och smördöljer i landet – under vissa månader var insatsen praktiskt taget obefintlig – sågs det som angeläget att igångsätta en på alunskiffer baserad oljeförfarande i landet. I mitten av 1917 bildades ett konsernt bestående av Svenska Emissionsaktiebolaget, Centralgruppens Emissionsaktiebolag, Aktiebolaget Mercator, Skånska Cementaktiebolaget och Aktiebolaget Axel Christensson med avsikt att etablera en svensk oljeindustri. Förhandlingar upptogs med Skånska Cementaktiebolaget om tillgodogörande av dess alunskifferförekomster på Kinnekulle. I oktober 1918 skrevs kontrakt mellan Svenska Emissionsaktiebolaget och Cementbolaget. Det förstnämnda uppgick till 42 hektar varav 6,58 hektar var åker och 33,01 hektar var annan mark. Avstyckningen skedde från egendomen vid Gössäter.

Såsom ersättning för upplikten skulle Emissionsbolaget till Cementbolaget betala en gång för alla ett belopp motsvarande en femtedel av det ursprungliga aktiekapitalet i det nya planerade bolaget, dock minst sex hundra tusen kronor, ett belopp som skulle erläggas i aktier i detta bolag.

Det kan vidare nämnas, att preliminär avtal trädde med Marinförvaltningen om successiv leverans under fyra år med början 1919 av 2 400 ton benzinolja och 1 200 ton smörjolja, vilket avtal godkändes av 1918 års riksdag.

Sedan hörgenom förutsättningar skapats för företaget, bildades aktiebolaget Svensk Oljeindustri. Det nya bolaget hade ett aktiekapital på tre miljoner kronor varigenom Cementbolaget genom uppköp av syndigheter skulle betinga sig aktier för sex hundra tusen kronor. Ordförande i styrelsen blev landskrovdövning A Ekman och verkställande direktör bergsingenjör A Hallbäck.

Anläggningsarbetet

synes ha påbörjats redan under våren 1918. En av de första åtgärderna var att bygga järnvägsplattan från Gössäters station till arbetsplatserna, en längd av 1,5 kilometer. Detta krävde ett vidflöjt schaknings- och banbyggnadsarbete. Banan torde ha varit klar i oktober 1918. Från järnvägsstationen gick spåret först i en brant stigning till en viss punkt norrut. Från denna gick banan sedan i en brant stigning söderut. En växel anlades vid vändningen, så att loket först fick dra vagnarna upp till denna och sedan vika om längre söderut. Från denna vinkeln omvälvda fick sålunda loket skjuta vagnarna till gruvan.

Två viktiga frågor att lösa var logi och matköllning för de anställda. Förra om en del mindre byggnader av tillfällig natur hade på hösten 1918 färdigbyggts två rymliga trädgårdsrör värdera immeblända åtta rum med plats för åtta arbete i varje rum. Dessutom fanns där träd- och torkrum. Vidare inköpte oljebolaget den stora hotelibyggnaden Hedvigslöv mitt emot järnvägsstationen av dåvarande ägaren Ture Jonsson för en köpeskillning av 30 000:- med tillträde 1/10 1918.

Som ett led i att ordna matfrågan inköptes fastigheten Karlstrand av dess ägare FN Karlsson enligt köpehandlungen av den 2/11 1919 för 40 000:-, där inritades dels kontorslokaler dels ett marketeri. Under sommaren 1918 uppfördes vidare en större marketeribyggnad. Men den knappa tillgången på livsmedel i trakten var en faktor, som gjorde det svårt för bolaget att uppehålla fulltag arbetsstyrka. Dispontent Hallbäck såg därför till att livsmedel köptes i och kring Gössäter på upp till ett par mils område, vilket givetvis gick ut över den fasta ortsbefolknings möjligheter att komma över livsmedelen. Vidare orsakade det prissteg-

ringar.

Sedan dessa mera

förberedande arbeten väl kommit igång övergick man till själva fabrikabyggnaderna – sex till antalet – som fick sin plats på en plats ett stycke upp i bergets sluttning nedanför skifflydigheterna. Till att börja med skulle fundamenten vid fabrikabyggnaderna gjutas. Den sten som behövdes för blandning av cementen kördes från det närliggande stenhuset med en ankarfädd stenkross, som drogs av en lokomobil. Som driftkraft användes i stor utsträckning elkraft, som togs från Gullspång. För detta åndamål anlade Gullspångsbolaget en egen transformatorstation på platsen.

Efter hand började allt fler arbetare sörma till och i oktober 1918 beräknades arbetsstyrkan ha uppgått till cirka 180 man. Färdigställd beräknades anläggningen komma att ge arbete åt omkring 200 man i både gruvan och fabriksindustriellerna. Inkommens för de anställda var förhållandevis hög och i ortspressen finns uppgifter om en timmepris på 80 öre men genom aktiendebutbeläppningar kom de flesta upp i betydligt högre inkomster. Det nämnas 15:- till 20:- per dag, ibland ännu högre. Med vum man talar får man alltid höra att arbete försenes genom ständigtstrejk. Ortpressen ger en viss bild av läget i olika skeden. Den 8/10 1918 skrives att man beräknas ha hela byggnadsarbetet färdigt i början av sommaren 1919 men att en förutsättning härför är att man får arbete. Hittills har det dock brutit en hel del härsinningar in och med att vissa syndikatiska element bland arbetarna på sin tid drev fram strejk, som försenat arbete. För närvarande går dock allt bra igen. Det torde dock inte ha drjut så länge, förrän det åter

strekades, ty den 7/3 1919 kan



Anställda uppställda på lokomobilen, som drog anläggningens stenkross

man läsa att den av syndikaterna iscensatta strejken pågår fortfarande. En kontingent arbetare anslutna till Grovarkarförbundet, som bolaget rekryterat från mellersta Sverige, arbetade blott två dagar, varefter de förmåddes av syndikalisterna att resa tillräckligen, sedan de hoppare respengar till dem. Bolaget sade då upp alla vid anläggningen anställda arbetare och förmän, "så att för närvarande är allt arbete vid anläggningen nedlagt".

Ett par veckor senare uppges, att arbetet fortfarande ligger ner, sedan sista arbetsavbrottet. Förhandlingar hade i förra veckan hållits med en del yrkesarbetare såsom snickare och byggnadsarbetare m.m., som förut varit i bolagets tjänst om återupptagande av arbetet. Men eftersom dessa för att åter ta sig till arbete fordrade betalning även för den tid som förlitat sedan sista arbetsavbrottet, måste deras fordringar avböjas på arbetsgivarföreningens vägnar att gå med på detta. Förhandlingarna ledde sålunda icke till något resultat och "det är fortfarande tydigt och ställs på arbetsplatsen". Så långt ortspressen.

Det egentliga orsaken

till strejkerna var missände med lönern. Men personer som arbetat vid anläggningen berättar, att det även berodde på att man ej kunde dra jämte med föreståndaren vid marketeriet. Vissa kunde man förlåta att det ofta inte var så lätt att få fram livsmedelsbehov under rådena de krisförhållandena, men man hade ändå en känsla av att föreståndaren försökte göra sig goda för sig själv.

De upprepade strejkerna samt svårigheterna att uppehålla fulltag arbetsstyrka på grund av livsmedelssituationen gjorde att man började inse, att oljeförfarandet inte kunde komma i gång enligt beräkningarna i början av sommaren 1919. I stället siktade man in sig på att börja leverera olja i mars 1920. Under tiden av eftersträfning hade priserna på material och arbetskraft skjutit i höjd, varför fabrikabygget kom att dra betydligt större kostnader än vad man från början räknat med. Dessa svårigheter jämte de väsentligt försämrade utsikterna att i allmänna marknaden med vinst kunnat placera företagets framtid produktion, sedan import av olja åter kommit igång, försvagade två av bolagets största delägare att bestämt neka tillskott av ytterligare kapital. För att försöka hindra att betydande kapital, som redan investerats utan nyttia skulle gå förlorat, vände sig de två övriga huvudägarna till staten med begäran om hjälp. De hemställdes hos Kungl. Maj:t om ett försäkrate på två miljoner kronor för oljeleveranser till staten. Detta ledde emellertid icke till någonting och den 20/5 1920 trädde bolaget i likvidation. På de tilltänkta fabrikabyggnaderna var då endast fundamenten gjutna. Efter cirka tre års verksamhet hade mellan tre och fyra miljoner kronor konsumerats.

Ett gott hade äventyret

sät med sig. Mindre bemedlade kunde nu få köpa jord och uppföra villor efter de resurser de hade. Efter avstyckning av området såldes tomter till låga priser. För tomkop kunde tidigare icke jord tillhandahållas av bolagen på Gössäter och Halleksi.