

## **Gårdssnickaren vid Gössäter och hans familj**

Meddelare: Carl Albert Karlsson, f. i Hangelösa 1879, kom vid 12 års ålder till Kinnekulle, Nysäter på Gössäter, Fullösa sn.

Albert Karlssons far Karl Johansson var född 1845 och kom till Gössäter 1891, där han först fick arbete i Oljeverket under patron Lars Kyhlberg. Men det blev en explosion där 1897. Den nye chefen ingenjör Undén slog igen Oljeverket, och Johansson blev gårdssnickare på Gössäter. Snickeriet var hans egentliga yrke.

Verkstaden var i ena ändan på en stenstuga, vars andra ände upptogs av dagsverkstugan. Men familjen bodde i Nysäter (där Linus Klasson bodde vid uppteckningen 1947) och snickarn kallades allmänt "Karl ve vägen." Mycket av snickarnas tid gick åt till att reparera vagnar. Det var stocka-slädar, arbetsvagnar, medbottnar, hökorgar, räfsor m.m.

Stockasläden körde man timmer med. Det var egentligen två slädar "me ena stång emellan". På framsläden måste det vara en "lea-bonke: det var som en plankan me hål i mitten me en järnsprint ner i banken på släden, så att framsläden ledade å kunne svänga. Å två stakar var de ve plankans ändar liksom två fasta stakar i banken på baksläden. Allt de gjorde far." På arbetsvagnar gjorde han nya hjul och allt annat träarbete, men inte smidet. Så var det me bôttnar, hökôrka å räfser: detta ord används i omväxling med raker.

Om gårdssnickarn fick en stund över, fick han hjälpa till vid reparationer av arbetarbostäderna. Arbetstiden var om sommaren från 6 på morgonen till ½ 8 på kvällen med matraster, om vintern från dagningen tills det blev mörkt. Lönen var 1,75 om sommaren per dag och 1,25 om vintern. Hellekis bolag hade flera snickare, men Johansson var anställd av ingenjör Undén. Han dog mitt i arbetet av ett slaganfall 1901.