

## KARL ALFRED OCH HANS DOTTER GRETA GARBO

Soldattorpet 339 Åtorp i Västerplana är från 1700-talet och en gång tillhörande Storegården. Torpet har blivit ryktbart genom att det förmodas tillhöra en släktkedja i vilken Greta Gustafsson Garbo ingår. Det äges enligt en okontrollerad uppgift av Skattegården med nyttjanderätt för Kinnekulle hembygdsförening. Torpet har angetts vara ett vakant soldatboställe vid Skaraborgs regemente sedan soldaten Johan Gustaf Sextus, f 1833, lämnat detsamma. Torpet har under åren 1888-1890 såsom hyresgäst haft Svante Johansson med hustru och två barn.

Greta Garbos presumtiva farföräldrar stenarbetaren Per Gustaf Johansson "Örna Gustaf" och Lovisa Johansdotter "Örna Lisa" har **ingen anknytning till torpet** mer än att Lovisa där tillbringar åren mellan 1915-1931 som hyresgäst. Gustaf, som är född på Skattegården, är stenhuggare och även känd under namnet "Lures Gustaf". Paret föder och fostrar nio barn. Barnen heter Marie Lovise, Sven Johan, Karl Gustaf, Frans August, Anna Matilda, Klas Albin, Per Gilbert, Ida Vilhelmina och Oskar Fridolf.

Familjen är under årens gång bosatt på tre ställen med fem av de första barnen födda på Backen och de fyra sista på Tån. Gustaf avlider på Allmänningen 1908. Lovisa blir änka och försörjer sig delvis genom att i bygden gå runt och hushålla för ensamstående. Hon bor ensam i torpet fram till 1931. Tidvis kan dock Anna Matilda och Oskar Fridolf ha vistats hos henne.

Den äldste sonen Sven flyttar till Stockholm och blir ölutkörare. Där får han året 1905 enligt en hypotetisk teori med Anna Lovisa Karlsdotter en utomäktenskaplig dotter Greta Lovisa som lever mellan den 18 september 1905 och den 15 april 1990. Hon kallar sig från 1923 Garbo i efternamn och reser sommaren 1925 till USA.

Anna Lovisa är gift med Karl-Alfred Gustafsson och de är båda från trakterna av Högsby och Aneby i Småland. Karl-Alfred står i Katarina församlings kyrkböcker såsom fader till Greta Garbo. Inom släkten föreligger ingen tvekan om att Karl Alfred kan räknas som den rätte fadern. Greta och hennes äldre syster Alva Maria, 1904-1926, har på inom släkten bevarade fotografier icke blott ett ovanligt syskontycke utan är även utomordentligt lika sin fader.

En syster till Örna-Gustaf vid namn Anna Matilda avlider den 10 december 1950 i Skövde och det kan vara delar av hennes kvarlåtenskap, som tillfaller Greta Garbo enligt en tilläggsbouppteckning och ett beslut av tingsrätten i Skövde under året 1954. Greta Garbo meddelar emellertid tingsrätten att hon avstår de 202 kronorna till förmån för andra arvtagare. Denna strikt juridiska handling torde kunna utgöra ett evident och godtagbart bevis för att ett släktskap formellt skall kunna föreligga. Garbo synes inte ha förnekat arvsföljden eller innebär hennes nej ett sådant förnekande av den upprättade arvsordningen!

Förevarande dokument i form av angivna bouppteckningar bör dock bli föremål en närmare granskning. Tingsrätten i Skövde kommer därför såsom vederbörlig myndighet att kontaktas för att upprättade arvshandlingar kan bli genomgångna i syfte att skapa klarhet i ifrågavarande frågeställning. Förekomsten av två bouppteckningar kan indikera att ett oklart läge kan ha förelegat. Det åligger en tingsrätt att inom en månad upprätta ett bouppteckningsprotokoll.

Framlidne Stig Tomtlund från Hällekis har hävdad att Sven Gustafsson kan vara Greta Garbos biologiske fader. Han har spårat Sven till Stockholm och Glasbruksgatan 22 där han var boende vid tiden för Greta Garbos avlelse. Det är 600 meter från Blekingegatan 32 där hennes föräldrar bodde. Sven avlider den 5 augusti 1957 i Österhaninge. I kontexten förekommer en icke belagd uppgift om att en broder till Karl-Alfred kan vara far till Greta.

#### SLÄKTLINJE MED GRETA SOM PROBAND OCH MED SVEN SOM FAR

Greta Lovisa Gustafsson, og. 1905-1990	
Sven Johan Gustafsson, og. 1875-1957	Anna Lovisa Karlsdotter, 1872-1944, g 1898
Per Gustaf Johansson, 1851-1908, g 1873	Lovisa Johansdotter, 1845-1931
Johannes Jonsson, f 1824	Maja Stina Larsdotter, f 1829

Johannes är född i Medelplana och står upptagen som arbetare. Han och Maja var i slutet av levnaden inhysesjon på Skattegården. Johannes blev 1865 dömd att under sex år förlora medborgerligt förtroende. På nätet förekommer anspelningar gentemot såväl Per Gustaf som Lovisa för öknamnen "Lures" och "Luresa" men en granskning av benämningarnas ursprung ligger utanför ämnesområdet för denna uppsats.

Garbos moder är från Högsbytrakten i Småland där det också existerar ett "Garbosällskap". Anlinjerna på moderslinjen är grundligt utforskade liksom på den föregivna faderslinjen. Den intresserade kan exempelvis taga del av Svenska Släktförbundets bok: "24 Famous Swedish Americans and their Ancestors."

#### SLÄKTLINJE MED GRETA SOM PROBAND OCH MED KARL ALFRED SOM FAR

Greta Lovisa Gustafsson, og. 1905-1990	
Karl Alfred Gustafsson, 5/11 1871-1/6 1920	Anna Lovisa Karlsdotter, 1872-1944, g 1898
Johan Agaton Gustafsson, Säby, 1845-1922	Lovisa Andersdotter, 1851-1881
Gustaf Adolf Gustafsson, 1805-1849, Säby	

Karl Alfred blev född som Karl Alfrid Johansson men antog sedermera faderns efternamn Gustafsson. Vid den här tiden förekom i princip inte bruket av några efternamn utan man var antingen -son eller -dotter till sin fader. Karl Alfred blev kallad Kalle och han beskrivs såsom lång och smal med ett aristokratiskt ansikte inramat av kort blondt hår och dystra ögon trots hans glada sätt och sinne för humor. En halvbror hette Emil. De hade olika mödrar. Johan Agaton gifte sålunda om sig sedan makan Lovisa avlidit 1881.

Emils son Lars är kusin med Greta Garbo. När Lars, f 10/3 1921, behövde barnvakt ställde Greta upp. Hon ville gärna passa sina små kusiner.

Greta Garbo har med rådande släktskapsförhållanden såsom utgångspunkt inte det minsta att skaffa med "**Garbotorpet**" i Västerplana!

Lars Lindqvist den 4 mars 2012.

#### EFTERSKRIFT ANGÅENDE GRETA GARBOS BIOLOGISKE FADER

"Det anser sig Stig Tomtlund i Götene nu kunna bevisa. Det är ett gammalt rykte att Sven Gustafsson från Västerplana skulle varit Greta Garbos alias Greta Gustafssons fader. Och inte Karl-Alfred Gustafsson som det står i kyrkböckerna. Sven Broman, som var bekant med Garbo och skrev en bok om henne, har med bestämdhet hävdad

att Karl-Alfred var fadern. Tomtlund har dock kunnat spåra Sven Gustafsson till Stockholm och Glasbruksgatan 22 där han bodde vid tiden för Garbos avelse. (avlelse?). Det är 600 meter från Blekingegatan där Greta Garbos föräldrar bodde. Han tror dock inte att Sven Gustafsson var inneboende hos paret Gustafsson som vissa rykten gör gällande. - Men han bodde tillräckligt nära för att kunna vara far till Greta Garbo. Man ska komma ihåg att föräldrarna vid den här tiden var mycket osams, det framgår bland annat av Sven Bromans bok, säger Stig Tomtlund till Nya Lidköpings-Tidningen. Det främsta stödet för sin tes fick Tomtlund när han fann en arvskifteshandling som ledde honom till Skövde tingsrätt och en tilläggsbouppteckning där från 1954. Där stod Greta Garbo som arvinge till Matilda, som var syster till Örna-Gustaf, Sven Gustafssons fader. Garbo ärvde, som "ättling i rakt nedstigande led" 202 kronor efter Matilda, enligt Tomtlund. Men Greta Garbo meddelade att hon avstod sitt arv till förmån för de andra dödsbodelägarna". (Publicerat av tidningen NLT under året 2002 enligt en ej kontrollerad uppgift).

Dokumentationen mars 2012 gjord av Lars och Margit Lindqvist, Göteborg