

Garbotorpet

Här bodde Johan Gustavsson (Örna-Gunnar), född 1851, dog genom slaganfall 1908.

Hans fru hette Lovisa, men kallades allmänt för Lisa. Hon var född 1845 och alltså några år äldre än Johan. Hon dog den 30 november och var då 86 år gammal. Hon var alltså änka under mycket lång tid då hon blev lämnad ensam med en stor barnaskara, där den minste ej var mer än ett par tre år.

Hon och barnen levde under stor fattigdom och gick hon mellan bönderna i Västerplana och gjorde dagsverken, som de var ålagda av fattigvårdsstyrelsen att växelvis bereda henne arbete. Eftersom hon var mycket arbetsvillig och därtill mycket kunnig med olika handarbeten, liksom att hon var gladlynt och humoristisk, gjorde att hon var mycket omtyckt av bönderna. Den som kanske tyckte allra bäst om mor Lisa var Göransson i Skedesgården, som innehade uppdraget som fattigvårdsstyrelsens ordförande och gjorde vad som stod i hans förmåga för att lätta på bekymren för mor Lisa.

På äldre dagar vistades hon mycket hos sin dotter Mina (Vilhelmina) och hennes man Albert (Lill-Albert) då dessa bodde på Hönsäter. Ibland fick Albert låna häst och vagn för att hämta svärmor Lisa då hon blivit sjuk. Mina och Albert var alltid snälla mot henne och hon kände sig alltid välkommen och trygg då hon fick vara hos dem.

Johan var stenarbetare och högg sten i Västerplana-bergen. Det har berättats att stenarbetarna kunde vara rätt kluriga av sig. En gång kom en man från Kållandsö och ville göra en beställning direkt av arbetslaget där Johan arbetade. Det var troligen så att beställaren trodde att han kunde få sin sten lite billigare på det sättet. Johan, som då hade helskägg tog upp beställningen och tog emot handpenningen, vilken gubbarna sedan köpte brännvin för. Då stenen aldrig levererades kom beställaren tillbaka. Då han frågade efter gubben med helskägg som tog emot handpenningen, fick han till svar "att någon helskäggig gubbe hade de aldrig haft i sitt lag utan det måste varit av ett annat lag han gjort beställningen". Johan hade under tiden rakat av sig sitt skägg.

I sitt äktenskap hade Johan och Lisa 9 barn, 6 pojkar och 3 flickor.

Sven Gustavsson	född den 16 april 1872	död 1957
Maria Gustavsson	född den 13 jan. 1874	död 1943
Anna Johansson	född den 27 juni 1880	död 1959
Albin Gustavsson	född den 24 april 1881	död
Per Gustavsson	född den 27 jan. 1885	död
Vilhelmina Gustavsson	född den 19 dec. 1886	död 1949
Gusten Gustavsson	född	1888 död 1902
Oskar Gustavsson	född den 20 nov. 1891	död 1920

Här utöver fanns ett barn som dog i spädbarnsålder, vet ej vilket det var i ordningen, men det var en pojke som var döpt till Hjalmar.

Sven var äldst i syskonskaran och kom efter jobb på olika platser till Stockholm, där han arbetade som magasin-dräng och var då bosatt på Blekingegatan, dit de

skickade brev till honom. Han upphörde så småningom helt att stå i förbindelse med föräldrahemmet och det senaste något av syskonen hörde om honom var då en Medelplanabo sökte upp honom och då träffat honom ganska alkoholiserad, vilket han inte ville berätta för mor Lisa utan sa att han aldrig träffat honom. Sven dog på ålderdomshem Öster Haningen år 1957.

En Forsmhemspräst som forskade efter Sven kunde inte komma till klarhet med att Sven skulle vara Garbos far, men han dog år 1957 på ålderdomshem i Öster Haninge. Han hade då en lång varit obefintlig i kyrkböckerna, men åter blivit registrerad i en Stockholmsförsamling några år före sin död. En tid före detta hade han vistats i Hälsingland.

Den andra i raden är Maria, som gifte sig med August Andersson. De bodde i Hissinggården i Medelplana och fick sonen Gunnar.

Som nummer tre kom Anna Johansson. Hon som de övriga skulle naturligtvis hetat Gustavsson, men prästen hade väl av ren tanklöshet skrivit Johansson eftersom fadern hette Johan. Detta vållade henne en del besvär då hon skulle ha sin folkpension.

I kyrkböckerna förekom nog ibland felaktigheter förr och då forshemsprästen gjorde sin undersökning beträffande Garbo fanns endast 6 barn inskrivna i Västerplana-familjen. Han ville knappast tro min mor då hon sade att de varit 9 barn.

Härefter kommer de båda pojkarna Albin och Per, som båda utvandrade till Amerika i början av 1900-talet. Båda gifte sig i Amerika, Albin med Ella och Per med Matilda.

Albin och Per kom aldrig åter till sitt fädernesland, men Albins dotter Alvina besökte oss år 1976. Även Albins son Elmer har besökt oss här i Sverige liksom en dotterdotter till Per. Janet Gustavsson (Albins barnbarn) Pat med sin man Ed Moore har också besökt oss, liksom Elmer Gustavsson (Albins son).

I Västerplana-familjen fanns ytterligare 2 pojkar, Gusten och Oskar. Gusten var född 1888 och gick som vallpojke på Bestorp och hade troligen dåliga skor. Han fick skoskav som ledde till blodförgiftning och han dog 1902 endast 14 år gammal. Mor Lisa hade svårt att komma över detta och talade alltid mycket om sin Gusten.

Oskar som var den yngste var född 1891. Han var sjuklig och hade något som kallades för fallandesjuka. Han var tydligen frisk under uppväxttiden, med någon som hade något otalt med någon av de äldre bröderna. Antagligen tog någon honom som tonåring en mörk kväll mitt för kyrkan och slog honom i stenmuren så han blev medvetslös. Efter denna händelse började anfallen som förvärrades med åren. Så småningom blev anfallen så svåra och våldsamma att man i ett hörn av det stora rummet var tvingades slå upp en kätte av bräder och stängde in honom där. Oskar skulle naturligtvis ha behövt vård men då det inte fanns att få dog Oskar 1923 och var då 32 år gammal.

Detta är nedtecknat av min far Bror Svensson efter sådant som min morfar Albert berättat och jag är honom mycket tacksam för detta arbete.

Jag som skrivit detta heter Monica Hill och Lisa var alltså min gammelmormor och jag var barn till barn 4 i syskonskara ovan Greta Svensson