

## **Kinneulleortens Hembygds- och fornminnesförening**

År 1944 hölls ett sammanträde på Råbäck med inbjudna intresserade och det resulterade i att ovanstående förening bildades. Den omfattar hela Kinnekullorten både socknarna på berget och de kringliggande nedanför. Tillslutningen av medlemmar har dock aldrig blivit vad man hade väntat.

Föreningens styrelse sammanträder en eller ett par gånger om året och dessutom hålles ett årsmöte någon gång på sommaren, detta är de egentliga utåt synliga livsytringarna.

Sommaren 1950 hade föreningen en bra hembygdifest i Råbäck Munkäng, vid hotellet. Kyrkoherde Strandqvist från N. Härene och sång utfördes av en kör sammansatt från flera sångkörer i orten. Behållningen var ganska god i penningar räknat också.

En del gamla saker finns i föreningens ägo och är placerade i en gammal stuga på Hönsäter, som iordningstälts för ändamålet av Skånska Cement. Dessutom finns också en del fotografier samlande av föreningens bortgångne energiske sekreterare Gustav Andersson. Dessa foton finns f.n. i Kinnekulle kommunarkiv i Eriksberg.

Något direkt ingripande i hembygdsvårdande syfte har föreningen av flera orsaker ej kommit i tillfälle att göra. Dock finns mycket inom området som skulle tarva att tillrättaläggas på Hembygdsföreningens initiativ och föreningen har en stor och viktig mission att fylla, varför det är att hoppas och önska att den måtte bli satt i stånd att verka.

Föreningens ordförande är sedan starten friherre Vilhelm Klingspor, Hellekis. Sekreterare och intendent kamrer Artur Andersson, Hönsäter.

Källa. Ur boken Min hemsocken 1958, John-Erik Andersson